

# Bobo

VERSCHIJNT WEKELIJKS

nr. 37

Losse nummers 80 cent  
Abonneeprijs 65 cent  
België 10 F.



Héél voorzichtig even mikken...  
Hoepla! Ja, daar gaat-ie dan!  
Rolt de knikker in het gaatje?  
Nu, 'k denk wel dat Bobo 't kan!

Er zijn vier knikkers in de plaat verstopt. Goed zoeken, hoor!

voorleesblad voor peuters en kleuters





# Bobo Konijn en zijn



1. Bobo en zijn zusje Krabbel gaan samen met Mama boodschappen doen. Ze zijn nog maar net weg van huis, als Mama opeens stopt. „O ja!” zegt ze, terwijl ze het hek van de tuin van de burens opendoet. „Ik moet nog wat vragen!” Vóór Bobo en Krabbel weten wat er gebeurt, staat ze al op de stoep.



2. Mama staat al gauw honderduit te babbelen met haar buurvrouw. Maar Bobo heeft ook iets moois ontdekt! Even verderop is een grote bull-dozers bezig. Die maakt een lawaai van jewelste! „Daar kan je een boel zand mee scheppen!” denkt Bobo. Hij kijkt zijn ogen uit. Maar... hij let helemaal niet meer op Krabbel.



3. Maar Krabbel verveelt zich helemaal niet. Ze heeft namelijk haar kleurkrijtjes meegenomen. Ze begint lekker te tekenen en te kleuren. Nee, niet in haar kleurboek. Op het hek van de buurvrouw!



4. „Bobo, vind je dit een mooie tekening?” vraagt Krabbel opeens. Als Bobo zich omdraait, schrikt hij erg. „O, Krabbel!” roept hij. „Wat heb je nou gedaan?!” Bobo kijkt nogal boos.



5. Ja, want Bobo denkt dat de buurvrouw óók wel boos zal zijn! Hij rent naar huis, en even later heeft hij een emmer water bij zich en een borstel. „We moeten het schoonmaken, vóórdat ze het ziet!”





Tante Pieta-Secuur

Oom Slokop

Tante Deur-Dicht

Lees-Voor

## vrolijke familie



6. Maar het schoonmaken van het hek is nog een heel karwei. Krabbel heeft altijd heel goede kleurkrijtjes, en Bobo moet verschrikkelijk hard boenen. Bovendien moet hij óók steeds over het randje van het hek gluren, of Mama nog niet uitgepraat is. „Waarom speel je ook niet gewoon met ballonnen!” moppert hij.



7. Het hek is nog maar voor de helft schoon, als de meneer van de bull-dozer naar Bobo en Krabbel toekomt. „Gaan jullie een beetje opzij?” vraagt hij. „Anders komen jullie er misschien onder!” Krabbel gaat meteen een stukje opzij, maar Bobo wil uitleggen dat hij veel te druk bezig is om nu een stapje opzij te gaan.



8. Maar dan opeens begrijpt hij waarom. De grote bull-dozer komt al rommelend steeds dichterbij en dichterbij en... duwt het hele hek van de buurvrouw in elkaar! KRRRAAAK-KRRREK! Bobo schrikt heel erg, dat begrijp je. Binnen tien tellen is het hele hek van de buurvrouw zo plat als een dubbeltje!



9. Daar komt de buurvrouw aan, samen met Mama. Bobo denkt: „Oei, die zal wel boos zijn!” Maar... niks daarvan! De buurvrouw lacht, en zegt tegen Mama: „Ik wil het hek weghebben, en daar een mooie heg voor in de plaats zetten!” Ook Krabbel begint te lachen. Bobo heeft haar tekening voor niets weggeboend!



\*\*\*  
**simmie** het olifantje met de lange slurf



1. Simmie en zijn vriendje Rongrong zijn hun buurvrouw aan het helpen met het ophangen van de was. Alles is lekker schoon nu. De buurvrouw is heel blij dat Simmie en Rongrong haar helpen. Nu is ze veel eerder klaar! „Dank je wel, hoor!” zegt ze blij.



2. En nèt willen ze met z'n drieën een glaasje limonade gaan drinken, als... de waslijn breekt! Knap! Alle schone kleertjes rollen in de modder. „O, mijn wasgoed!” roept de buurvrouw. „Alles is weer vuil, en waar moet ik nu het wasgoed ophangen?”



3. Maar gelukkig dat Simmie en Rongrong er zijn! Rongrong haalt vlug de vuile kleren van de kapotte waslijn en spoelt ze uit in het water. „Ziezo, die zijn weer schoon!” zegt hij. Je begrijpt dat de buurvrouw erg blij is. Ze helpt hem ook een beetje!

4. Maar nu? Waar moeten ze de schone spullen nu hangen? En dan heeft Simmie een idee! Je weet dat hij een héle lange slurf heeft, en daar altijd iedereen mee helpt. Hij steekt zijn slurf recht vooruit en... dan kunnen ze de was mooi ophangen!



# Kijk nou eens...

... hoe trots die fazant om zich heen kijkt  
in het bos! Hij vindt zichzelf vast verschrikkelijk  
mooi, denk je ook niet?







# OOM STUNTEL



1. Vind je het leuk om naar de dierentuin te gaan? Vast wel. Heintje vindt het tenminste ontzettend leuk! „Kijk oom!” roept hij. „Daar heb je de kangoeroes! Ziet u wel dat ze een buidel hebben?”



2. „En kijk, hoe hoog ze springen!” Heintje vindt het erg knap van de kangoeroes. „O, daar is niets aan,” zegt oom Stuntel. „Ik kan bijvoorbeeld ook erg goed springen. Moet je maar eens opletten!” En daar gaat hij.



3. Heintje denkt: „Wat nu weer!” Hij vindt zijn oom al gek genoeg zonder dat die een kangoeroe nadoet! Oom Stuntel hopt als een echte kangoeroe heen en weer. „Zie je wel?” roept hij.



4. Nou, en óf Heintje het ziet! Hij ziet dat zijn oom zo raar zit te hupsen en rond zit te kijken, dat hij helemaal niet meer uitkijkt waar hij rondspringt. En... hij hupst recht op de vogelkooi af! BONK! Dat is het hoofd van oom Stuntel, die tegen het gaas van de kooi opbonkt. Nee, tegen een *deur* in het gaas!



5. „Hela! Hola!” roept oom Stuntel verschrikt. Het deurtje van de vogelkooi vliegt open en hoepla! Daar ligt hij al in het zand te grabbelen. „Wie duwt me nu naar binnen?” roept oom Stuntel boos. Heintje staat te gieren van de pret achter het gaas. „U bent helemaal geen kangoeroe! U bent een vogel!”





# speelt voor kangoeroe



6. Terwijl oom Stuntel verbaasd om zich heen kijkt waar hij nu eigenlijk is, kijken de vogels van de vogelkooi net zo verbaasd naar hem. Plotseling rent er eentje op hem af. Oom Stuntel wordt er helemaal zenuwachtig van. „W-wat doet die vogel?!“ roept hij verschrikt. „Die wil weten wie u bent!“ roept Heintje lachend.



7. „Maar wat gaat u nu doen?“ Oom Stuntel heeft het veel te druk om daar over na te denken. Hij *doet* het al! Zo vlug als zijn voeten maar kunnen, rent hij weg van die rare vogel met zijn lange poten. „Ik wil eruit! Ik wil eruit!“ roept hij. Maar in plaats van weer naar de deur te rennen, rent hij in een rondje...



8. Maar oom Stuntel kijkt zo bang achterom naar de kleine steekoogjes achter hem, dat hij *niet* vooruit kijkt. En zo ziet hij ook niet, dat er recht voor hem een regenton staat... En ja hoor, daar gebeurt het al. **KLENG!** Oom Stuntel botst zo met zijn hoofd tegen de ton op. De grote vogel staat meteen stil.



9. Zodra oom Stuntel tegen de ton aan is gebotst, begint het water naar buiten te stromen. Oom Stuntel krijgt een douche, en hij had er niet eens om gevraagd! Intussen zijn er een heleboel mensen komen kijken. „Haha!“ roepen ze. „We wisten niet dat een dierentuin zoveel op een circus leek!“



# DE BOLLEBAASJES ZIJN WEER BEZIG!

De Bollebaasjes bouwen een huis! Maar er gebeuren natuurlijk weer een heleboel gekke dingen. Want heb jij wel eens iemand met een kruwagen zien rijden, die daar balonnetjes aan had gehangen om 't lichter te laten zijn? Nu, één Bollebaasje doet het! Opa is alvast in zijn stoel gaan zitten. Die hoopt maar dat het huis gauw klaar is! Een ander Bollebaasje heeft alvast zijn televisietoestel meegenomen. Maar o, wat kijkt hij gek! Natuurlijk... er zijn nog lang geen stopcontacten! Twee Bollebaasjes komen met

een grote, nieuwe glasplaat aanlopen. Die komt in het raam! Maar o... van de andere kant komt een Bollebaasje, met een hele lange ladder! En hij kijkt helemaal niet, waar hij naar toe loopt... als dat maar goed afloopt! Ook het Bollebaasje in het vliegtuigje helpt mee. Hij komt met een heleboel cementzakken. Maar oei, er valt er eentje naar beneden. Zie je hoe bang het Bollebaasvrouwtje, dat thee staat te schenken, naar boven kijkt? En je ziet vast nog wel véél meer dingen!











# Puzzelen met Bobo

De drie pages brengen een kroon naar de koningen. Weet jij welke kroon welke koning krijgt? Dan weet jij vast ook wel, welke troon er een klein beetje anders is. En maak je dan ook de vlag van de trompet af? Je weet al hoe dat gaat: met je potlood langs de puntjes. Enne... hoeveel bekers staan er op de tafel?





# Krabbels eigen kleurplaat

Vind jij het leuk om je te verkleden? Nou, Marjolein wel, hoor! Ze kan uren bezig zijn met allemaal spulletjes van haar moeder aan te trekken. Je vindt het vast wel leuk om al de witte kleren een kleurtje te geven. En teken je dan ook de handschoenen en de ketting even af?





# Het muizenkasteel

Harrie heeft van een tante wat geld gekregen voor zijn verjaardag. Hij weet al wat hij er mee gaat doen. „Ik ga er twee muizen voor kopen,” zegt hij tegen zijn moeder. De volgende dag gaat hij met zijn moeder naar een dierenwinkel. „Kijk eens, wat een leuke muizen!” zegt hij tegen z’n moeder. „Ik wil een witte en een bruine!” „Hier zijn ze!” zegt de dierenhandelaar tegen Harrie. Hij geeft Harrie een kartonnen doos met gaatjes erin. „Ze moeten wel een goed hok hebben, hoor!” zegt hij nog tegen Harrie en z’n moeder. Blij loopt Harrie met de doos in z’n handen naar huis. De muizen kijken door de gaatjes heen naar buiten. „Ze willen zeker zien waar ze naar toe gaan!” zegt Harrie tegen z’n moeder. Als ze thuis komen laat Harrie de muizen meteen aan zijn vader zien. „Hoe vind je ze, pap?” vraagt hij. „Ik vind ze wel leuk!” zegt vader. „Maar ze moeten nog wel een goede kooi hebben. Die gaan we dan morgen kopen!” „Morgen krijgen jullie een mooi huis, hoor!” zegt Harrie tegen zijn muizen. „Hier is nog een beetje kaas voor jullie, ik ga nu naar bed!” De muizen kijken hem met hun kleine glimogjes aan. Het is alsof ze willen zeggen: „Maak je maar geen zorgen, hoor, we snappen het





wel!" Harrie gaat gerustgesteld naar bed. Als Harrie de volgende morgen opstaat, gaat hij eerst naar zijn muizen kijken. „Goeie morgen, muizen!" zegt hij. Maar de muizen zijn verdwenen! Harrie tilt de kartonnen doos op en ziet dat de muizen er een groot gat in hebben gemaakt! „De muizen zijn weg!" roept hij. „Ik wist wel dat ze een nieuw huis wilden hebben!" „Maak je maar niet bezorgd!" zegt vader. „Ze zullen nog wel niet ver weg zijn! Laten we maar gaan zoeken!" Vader, moeder en Harrie zoeken onder stoelen, tafels, kasten en ook achter de gordijnen. Maar de muizen zijn nergens te vinden! Opeens ziet Harrie iets bewegen! Heel voorzichtig sluipt hij er naartoe. En ja hoor! Daar zijn ze! „Ze zitten in mijn speelgoedkasteel!" roept hij. Op de ophaalbrug staat het witte muisje en boven op de kantelen staat het bruine muisje. „Kijk eens, pap!" roept Harrie. „Daar zitten ze! Ze hebben een veel mooier huis gevonden! Een kasteel!" „Let jij dan even op?" vraagt vader. „Dan ga ik vast een nieuwe kooi halen!" Harrie gaat bij zijn speelgoedkasteel zitten om op de muizen te passen. De muizen hebben het druk. Ze lopen maar heen en weer en kijken door de ramen. Af en toe zitten ze elkaar door het kasteel achterna. Even later komt vader weer terug. „Kijk eens, Harrie!" zegt hij. „Hier is de nieuwe kooi! Je kunt de muizen er nu wel instoppen. Dit kunnen ze niet kapotbijten!" „Dat is goed!" zegt Harrie. „Maar dan mogen ze wel af en toe in mijn kasteel! Dat vinden ze zó leuk!"



# Kinder uitspraken in Bobo

een wedstrijd voor ouders van kleuters en peuters



**Bobo  
Babbel**

*Uw kleuter maakt vast wel eens zo'n vertederende of dwaze opmerking waardoor hij meteen de lachers op zijn hand heeft. Voor diè spontane kinderuittalingen maakt Bobo graag een plaatsje in het blad vrij.*

*Als U zo'n grappige opmerking van Uw kleuter weet kunt U die op een briefkaartje schrijven en opsturen naar Bobobabbel. Het is echter wel gewenst dat U het zo kort mogelijk probeert te houden. Ter verduidelijking dit voorbeeld:*

*Terwijl vader en moeder van een heerlijk champignonsoepje genieten roept hun dochttertje plotseling uit: 'Als je maar weet dat ik die kabouterrei niet eet!'*

*Wanneer moeder naar de reden van die resolute opmerking vraagt blijkt het dat de kleuter er vast van overtuigd is dat champignons bewoond worden door kabouters!*

**100 Bobobabbels** zullen worden beloond met een snoezig geborduurd herinneringsschilderijtje waarop de naam van Uw eigen kindje staat. Het geheel is ingelijst in zo'n origineel houten gordijnring. **De twaalf beste Bobobabbels** zullen ook nog in Bobo worden afgedrukt!

**Zó kunt U aan de wedstrijd meedoen:**

Door een briefkaart, met daarop de uitspraak van Uw kleuter, vòòr 15 oktober 1973 op te sturen naar Bobobabbel, postbus 6003, Haarlem. Alle inzendingen worden eigendom van Bobo.







# GA JIE MIEE NAAR



1. Pukkie en Wanda zijn op weg, om de dwergen op te zoeken die op de gouden berg wonen. „Daar is het!” roept Pukkie, als hij de mooie top van de berg ziet. „Tjonge, wat mooi!” roept feetje Wanda.

2. De dwergen hebben een goudmijn op de gouden berg. En Pukkie en Wanda gaan met Sneeuwvlok naar hen toe. Want Sneeuwvlok had gouden vleugels, maar die zijn plotseling wit geworden.



3. Pukkie en Wanda zeggen de oudste dwerg gedag. En dan vertelt Pukkie waarom ze gekomen zijn. Wanda laat de dwerg een plaat zien, waar Sneeuwvlok nog gouden vleugels heeft.



4. De dwergen zijn heel erg druk bezig in de goudmijn. Ze schrapen het goud van de wanden af en doen het in hele grote kruiwagens. „Tjonge, wat een werk lijkt me dat!” zegt Pukkie verbaasd.

Want hij wist niet dat ze het zo druk hadden. „Kijk, zo maken we dingen van goud,” zegt de oudste dwerg. En hij wijst naar een dwerg, die een stoeltje met goud bedekt. Knap van de dwergen, hè?



# SPROOKJESLAND?



5. „Dus zo wordt alles van goud!” lacht Wanda. „Precies,” zegt de oudste dwerg. „En dat gaan we ook met Sneeuwvlok doen. We zorgen dat hij weer prachtige gouden vleugels krijgt!” „Mag ik dan het puntje van mijn muts van goud maken?” vraagt Pukkie. „Natuurlijk mag dat,” zegt een ander dwergje lachend.

Dan beginnen de dwergen de vleugels van Sneeuwvlok met lijm in te smeren. En een andere dwerg strooit er gouden poeder overheen. Langzaam maar zeker worden de vleugels weer goudkleurig. Sneeuwvlok blijft heel rustig staan en verroert zich niet. „Wat word je weer mooi, Sneeuwvlok,” zegt Wanda lachend.



6. „Heel hartelijk bedankt, hoor!” zegt Wanda, als de dwergen klaar zijn. Ze kijkt naar de plaat van Sneeuwvlok. „Je bent weer net zo mooi als toen!” lacht ze. „Maar ik zie er niet zo uit als vroeger,” lacht Pukkie, „want ik had vroeger geen goud puntje aan mijn muts!” Trots kijkt Pukkie in de spiegel.



7. „Pas er op, dat Sneeuwvlok pas mag vliegen, als zijn vleugels droog zijn,” zegt de oudste dwerg. „Dat zullen we doen, we wandelen naar beneden,” zegt Wanda. „Ja!” lacht Pukkie. „Want we willen wel dat de vleugels en mijn muts mooi goud blijven!” Dan zwaaien Pukkie en Wanda nog eens en lopen de berg af.





# Jimmie de cowboy



1. Op een dag heeft Jimmie de cowboy een leuk plannetje bedacht. „Weet je wat we gaan doen?” zegt hij tegen Appel. „We gaan vandaag picknicken!” Hij zet Appel voor de wagen. „Zo,” zegt Jimmie, „dan kan hier al ons eten op staan!”



2. Het eerste wat je nodig hebt bij een picknick is natuurlijk het eten! Even later komt Jimmie aandragen met een mand vol lekkere dingen. „Dat is behoorlijk zwaar!” zegt hij tegen Appel. „Maar ik ben bijna klaar!”



3. Terwijl hij naar binnen loopt om nog een paar dingetjes op te halen, beginnen Appel en Knorrepot zich zorgen te maken over het eten. „Hm, we moeten eens kijken of alles er wel is!” zegt Appel. „Zijn er wel appels?”

4. Knorrepot zal wel even kijken. „Nee hoor, ik zie geen appels!” zegt hij. „Alleen taartjes en broodjes! Allemaal dingen die Jimmie zelf zo lekker vindt!” Knorrepot ziet ook geen worteltjes! Die vindt hij zo lekker!



5. Woedend gooit Knorrepot alles naar buiten. „Bah! Die Jimmie denkt alleen aan zichzelf! Hij heeft ook geen kluij voor Snuffel meegenomen! Dat vind ik niet eerlijk!” Zo zitten de dieren aan een stuk door te mopperen!



6. Daar komt Jimmie weer naar buiten! „Wat zijn jullie aan het doen!” roept hij. „Wat een rommel! Hier, ik heb een heleboel wortels en appels meegenomen! Ik heb ook nog een kluij voor Snuffel gekocht bij de slager...” O, wat schamen de dieren zich nu!